

”Krångede i kraftens tid”

Ovanstående rubrik är titeln på Birger Ekerlids senaste bok. På släktforskarföreningens medlemsmöte den 6 november berättade författaren om sin bok.

Gustav de Laval, som 1897 köpt vattenrätten till Krångedeforsarna, hade stora planer för den tre kilometer långa forssträckan, men dessa gick i stöpet. 1931 sattes dock spaden i jorden med Stockholms stad som huvuddelägare. Detta var början till ett otroligt uppsving för byarna Krångede och Dövikén. Folkmängden ökade dramatiskt och redan 1935 fanns nära 1200 mantalsskrivna i området. Kåkstaden Trångbo växte med rekordfart och det talades om Krångede som Jämtlands tredje stad.

Det var ett hårt arbete för de anställda och dåligt med skyddsanordningar. Företrädare för nutida arbetsmiljöarbete skulle betraktat anordningarna med fasa. Det inträffade också ett flertal arbetsplatsolyckor, en del med dödlig utgång. 18 juli 1936 stod kraftverket klart och invigdes av kronprins Gustaf Adolf som sedermera blev Gustaf VI Adolf.

Utbyggnaden av Krångedeforsarna och Gammelängeforsen fortsatte fram till 1947 och fram till slutet av 1960-talet var Krångede ett förhållandevis stort samhälle. I dag är de flesta husen i Trångbo rivna och år 2011 bodde 178 personer i byarna Krångede och Dövikén. På själva kraftverket arbetar nu 8 personer. De kallas servicetekniker. Några av dem är ättlingar till kraftverksbyggarna

Författaren har i sitt arbete med boken haft möjlighet att intervjua personer med klara minnen av den intensiva ”Klondyketiden” och som kunnat ge en bild av stämningen i byn.

Kerstin Ellert avtackade föreläsaren och ”kökskommittén” hade fixat fika – ett viktigt inslag även om vi nu håller till i ny lokal

Inger Jonasson